

Zie uit naar de HEER en Zijn macht,
zoek voortdurend Zijn nabijheid.
Want als U het huis niet bouwt is
onze moeite te vergeefs.
1 Kronieken 16:11



Beste familie en vrienden,

Na een periode van rust in de zomervakantie, zijn we medio augustus weer aan de slag gegaan. Er kwam een outreach van Next Move vanuit Nederland naar Zweden om ons te helpen met het opzetten van een sport-community. Op 14 augustus zijn we samen met het outreach team teruggekeerd naar Zweden. Voor ons een volle week van 80 uur, maar wel een hele mooie bijzondere week. Ook de andere activiteiten, zoals de huiskerk en de aanbiddingsavonden, hebben we na een periode van rust weer opgepakt. Tevens zijn we aan het kijken waar we nog meer plekken kunnen creëren waar mensen kunnen groeien in hun relatie met God en met elkaar. Mooie ontwikkelingen, maar het is ook erg pittig.

Outreach

Zoals eerder geschreven, kwam er medio augustus een team van jongeren van Next Move naar ons om een sportweek in de wijk te gaan organiseren. Van maandag tot vrijdag elke dag de wijk in: 's middags van 14.00 tot 16.00 uur en 's avonds van 19.00 tot 20.30 uur. We speelden voetbal of innebandy en er was dans. Tijdens de pauze deelden we iets over het Evangelie door middel van een kort toneelstukje. Elke dag hadden we rond de twintig deelnemers. We hebben een leuke tijd met

de kinderen gehad en ook met de moeders die rond het veld stonden als toeschouwer. Elke dag keken ze er naar uit dat we weer kwamen. Het was een feestelijke week en een begin van het bouwen van relaties met de kinderen, jongeren en moeders. Na deze te gekke sportweek hebben we de sport-community opgezet. Elke dinsdag middag voor de kinderen en 's avonds voor de jongeren. We sporten samen met ze en elke week klinkt het Evangelie op het veld tijdens de pauze. Met het team komen we tussen de twee sportmomenten samen in de kerk om daar met elkaar te eten. Na het eten is er tijd voor aanbidding, onderwijs en gebed en om 19.15 uur gaan we weer het veld op. De eerste weken na de zomervakantie deden we dat buiten in de wijk vlak bij de kerk, en nu doen we dat in de zaal vanwege het koude en natte weer. Nog steeds zien we wekelijks 15 tot 20 kinderen/jongeren waarmee we mogen optrekken.

De huiskerk

Tweewekelijks hebben we op woensdag huiskerk bij ons thuis. We beginnen met een kop koffie en even een sociaal momentje. We starten daarna met aanbidding en duiken de Bijbel in aan de hand van een rooster met de Discovery Bijbel Methode: Welke tekst springt er uit voor jou uit, wat zegt dit over God en wat denk je dat God tegen jou zegt? Maar ook, wat ga je er deze week mee doen, zodat je er de volgende keer op terug kan komen?

Er is ruimte voor getuigenis en ook het avondmaal wordt gevierd. We bidden met en voor elkaar voor wie dat wil. Dit zijn fijne avonden waarvan de Zweedse mensen zelf aangeven dat ze hier elke week naar uitkijken. Het is samenbindend, geeft diepgang en elke keer nodigen we mensen uit om mee te gaan naar de huiskerk.

Aanbiddingsavond

Sinds april is er elke maand een aanbiddingsavond. Verschillende mensen met een muzikaal talent zoeken een aantal liederen uit om te zingen. Zo komt er



*Outreach Team wordt uitgezegend
vanuit de Sanneruðskerk*



- **Dankpunt:** We zijn dankbaar voor de groep van Next Move die hier is geweest en de dingen die we hebben kunnen opbouwen.
- **Gebedspunt:** Willen jullie bidden voor Gods zegen over ons gezin, de missie en financiën.

een mooie mix van liederen. Iedereen bereidt 3 à 4 liederen voor zodat we het echt samen doen. Er is ook een tijd van gebed die op verschillende manieren wordt ingevuld. Daarin kan er persoonlijk gebed zijn of voor het dorp of voor het land of iets waar je dankbaar voor bent. Dit zijn eenvoudige, mooie avonden en nu de kerk hier weer open is, is het fijn om elkaar zo te ontmoeten.

Missie is verlangen naar meer!

We blijven in beweging en kijken naar plekken waarin er nog meer discipelschap mag gaan ontstaan en groeien. Zo hopen we in de komende tijd maandelijks jeugd-diensten te gaan organiseren met de jongeren zélf. We zien de jongeren zondags niet meer in de kerk en daarmee missen we een hele generatie. We hebben elkaar nodig en hopen samen met de jongeren te zoeken hoe we dichterbij Jezus toe kunnen bewegen.

Ook bestaat het verlangen om een vaste gebedsruimte in de kerk te creëren. Een ruimte waar we verschillende manieren van gebed kunnen aanbieden. Hopelijk kunnen we daar de volgende keer meer over vertellen en laten zien.

Hoe gaat het met ons?

We vinden het pittig om alles achter te laten en hier opnieuw iets op te bouwen. De cultuurschok is groter dan we hadden verwacht en we missen onze kinderen in Nederland.

Tegelijk gebeuren er hier mooie dingen en is het ook een avontuur. Tot nu toe geeft het een dubbel gevoel.

Wil je onze missie steunen? Graag! Dit kan door middel van gebed of financieel. Voor meer info: www.ontherighttrack.eu

Zegengroet

*Arend Jan, Esther,
& Kealan*



Bedankt voor iedereen die ons op welke manier dan ook steunt.

Je kunt ons volgens via:

www.ontherighttrack.eu

www.facebook.com/ontherighttrack.eu

www.instagram.com/ontherighttrack.eu

Wil je ons werk steunen dan kan dat via:

www.ecm nederland.nl/doneer-aan-poelarends



COLOFON

ANBI

ecm
Europa - Het Leven - Evangelie

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Fam Poelarends is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnl.nederland/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v.

“fonds Poelarends” | ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer - Nederland - 0570-637537

ecm nederland@ecmi.org
www.ecm nederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm nederland.nl/privacy-statement