

**Vertel aan alle volken
elke dag: de Heer bevrijdt
ons. Hij is machtig, Hij
doet wonderen.**

Psalm 96:3 BGT



Lieve familie en vrienden,

Iedere ochtend, bij het open doen van de gordijnen, genieten we weer van onze prachtige tuin. De geur van vers gemaaid gras, het geluid van de vogeltjes en de kleuren van de bloemen in de border. We voelen ons rijk en zien in deze lente periode dat de tuin tot iets moois wordt gemaakt. Iets wat we graag delen met mensen die bij ons langskomen.

Psalm 96 zegt ons dat God ook ons rijk wil maken door zijn bevrijdende macht. Hij wil iets moois maken van iets wat soms hopeloos lijkt. We hebben dit de afgelopen tijd op veel verschillende manieren mogen zien. Graag vertellen we daarover, zoals deze Psalm ons aanspoort!

Ambassadeurs

Begin dit jaar, tijdens een gebedsweek die we online konden meemaken met onze thuisgemeente in Alkmaar, bepaalde God ons er opnieuw bij dat we Zijn ambassadeurs zijn. Vanuit de intimiteit met Hem, vanuit Zijn autoriteit en kracht, mogen we Hem vertegenwoordigen, zijn koninkrijk bouwen en zijn barmhartigheid laten zien.

Kort na deze gebedsweek hadden we het op de zondagschool over de kracht van gebed. Toen we die ochtend baden voor een jongen die zijn hand in het gips had, verdween de pijn en kon hij zijn hand weer bewegen. Die middag ervoeren we dat God ons vroeg om naar een kennis in het psychiatrisch ziekenhuis te gaan, die daar met een postnatale depressie was opgenomen. We mochten voor haar bidden. Toen we haar een paar dagen daarna spraken, was de verandering die ze meegemaakt had duidelijk zichtbaar! Na die zondag merkten we de ene na de andere opening om mensen te laten kennismaken met God.



Lente in de tuin

Vrijheid

In februari werden we gebeld door een gezin dat we kennen van onze tijd in Oltenia. Hun 22-jarige dochter, Miruna *, die twee jaar geleden gedoopt is, kon niet meer functioneren vanwege extreme angsten en dwanggedachten. Ze at nauwelijks meer en woog nog maar vijftig kilo. Via intensieve gesprekken door de telefoon zagen we God op een machtige manier aan het werk! Ook Miruna zelf heeft hard gewerkt, zich geopend en dingen op orde gebracht. God heeft haar vrijheid gegeven. Ze heeft de overwinning behaald op haar gedachteleven en voelt zich weer goed!

Genezing

De laatste maanden heeft Marieke intensief contact met Irina*, een jong-gelovige moeder. Op een dag vertelde ze dat er bij haar vader weer een knobbelte ontdekt was op zijn lever. Een jaar daarvoor was hij aan leverkanker geopereerd. We boden aan om met hem te bidden. Dit nam hij met beide handen aan. We vertelden over Jezus. Na ons vertrek die avond vertelde hij aan zijn dochter dat hij tijdens het gebed iets warmes had gevoeld bij zijn lever en dat hij Gods aanwezigheid ervaren had. Hij ervaaarde het als een bijzonder moment. Tijdens de MRI-scan, die hij een paar dagen later moest laten maken, bleek zijn lever helemaal schoon!

Bouwen

Door een echtscheiding is meneer Radu* aan lager wal geraakt. Hij woont in het bos aan de rand van Campina, in een tent gemaakt van plastic en takken. Gas, water en licht heeft hij niet. Door een gift konden we voor hem een huisje bouwen. Als dank kregen we allemaal een tas met verse brandnetels uit het bos om soep van te maken. We zijn dankbaar dat we zo iets voor hem konden betekenen en bidden dat hij Jezus mag leren kennen.

Verjaardagen

Op een vrijdagmiddag liep de op leeftijd zijnde 'tanti' Olga de gaarkeuken binnen om haar eten op te halen. We hadden haar samen met wat anderen uitgenodigd die middag te blijven, zodat we haar verjaardag konden vieren. In eerste instantie was ze wat aarzelend totdat Marieke een lied begon te zingen, zichzelf begeleidend op de gitaar. Ze werd geraakt en was in tranen. Dit had ze 'in haar leven nog niet eerder meegemaakt' vertelde ze. Ze besloot te blijven en zo

nieuwsbrief

European Christian Mission
juni 2021

JEROEN & BAKS
MARIËKE IN ROEMENIË

* namen zijn gefingeerd

Roemenië verlangt

een nieuwe regering

Soms mat geslagen, soms met hoop tegen beter weten in, proberen de Roemenen op te bloeien. Ze wachten op een nieuw seizoen. Een verwachting die door geloof in Jezus werkelijkheid zal worden.

hebben we met een aantal 'klanten' uit de gaarkeuken een gezellige middag gehad, waarin we ook het evangelie met hen mochten delen. Tanti Olga vertelde dat ze zelfs nooit eerder in haar leven haar verjaardag had gevierd!

Kinderwerk

Iedere keer als we één van de zigeunerwijken bezochten, kregen we van de kinderen de vraag wanneer we weer zouden komen met een kinderprogramma. In de aanloop naar Pasen besloten we om in vier wijken de kinderen te ontmoeten. Gewapend met een doos vol chocola, een geluidsbox en platen over het lijden en sterven van Jezus gingen we op stap. Het werden vier geweldige middagen. Meer dan honderd kinderen hoorden het Evangelie en zijn aan het nadenken gezet om de keus voor Jezus te maken.



Huisje van meneer Radu



Kinderprogramma in de wijk



Irina's vader genezen

Renate*, een getraumatiseerd meisje van twee jaar, was er ook bij tijdens één van die ontmoetingen. Kort daarvoor waren zij en haar broertje volkomen onverwacht door hun moeder verlaten. Aanvankelijk waren ze 'even' een middagje bij de buurvrouw 'gestald', maar uiteindelijk belde moeder vanuit het buitenland op met de mededeling dat ze pas na maanden weer terug zou komen! Dus de buurvrouw -die bij ons naar de kerk gaat en een vaste klant is van de kantine- heeft er naast haar vijf zoontjes opeens twee kinderen bij! Jeroen zag de laatste maanden de angst in de ogen van Renate als hij té dicht bij haar kwam. Die middag sloeg dit helemaal om! Ze speelden samen met een bal en iedere keer zocht Renate hem weer op.

Oogoperatie

Via iemand uit de gemeente zijn we in contact gekomen met de alleenstaande meneer Claudiu. Zo'n half jaar geleden gingen zijn ogen achter-



Tanti Olga

uit vanwege staar. Hierdoor kon hij niet langer meer in de houtfabriek werken. Niet lang na zijn ontslag werd hij door een criminele huisbaas zijn huis uitgezet. Hij vond een huisje in een dorp verderop waar hij gratis mag wonen. Tijdens onze eerste ontmoeting met hem zagen we een sociaal geïsoleerde man. Toch was hij niet ontmoedigd en had hij hoop zijn leven weer op te bouwen. Voormalige collega's en een aantal voormalige burens hebben geld ingezameld voor een operatie. Een paar weken geleden mocht Jeroen hem naar het ziekenhuis brengen. In de auto ernaartoe getuigde Claudiu van dit wonder van God en hij ziet de toekomst weer hoopvol tegemoet.

Ontmoeten

Langzaam maar zeker wordt het zomer. We zien uit naar een periode van kinderkampen en veel meer. Ook hopen we D.V. half augustus weer naar Nederland te komen om velen van jullie te ontmoeten!

Groetjes

*Jeroen, Marieke,
Stan, Micha,
Elianne & Timon*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL021NGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

fam.Baks - Skype: JMbaks
jmbaks@live.nl

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl
tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europa - Het Leven langdurig

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement