

**“Vergeet niet wat ik tegen je heb gezegd:
‘Weest vastberaden en vol vertrouwen!’
Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God,
ben met je, waar je ook gaat.”**

Jozua 1:9 BB



Lieve familie en vrienden,

Nog steeds liggen onze activiteiten in het kader van onze missie door de corona richtlijnen grotendeels stil. Op een Open Tuin-dag in juni na zijn we sinds maart van dit jaar niet meer als Open Huis-familie bij elkaar geweest. Het vereist creativiteit om nog dié mogelijkheden te vinden om deze ‘familierelaties’ in stand te houden. Lees hieronder welke mogelijkheden we gevonden hebben.

Familie

Met ons en ons gezin gaat het goed, zo begonnen we de vorige nieuwsbrief. We zijn dankbaar dat we dat in deze nieuwsbrief ook kunnen zeggen. In het relatief dunbevolkte Noord-Nederland zijn weinig coronahaarden, maar dat mag ons niet losser doen omgaan met de richtlijnen zoals die afgekondigd zijn. Op wat coronatests bij onze kinderen na (allemaal negatief) hebben we niet te maken gehad met het virus. Wel moest onze zoon zijn osteopathie-praktijk uit voorzorg enige tijd sluiten.

Corona en missie

Relatie is voor ons heel belangrijk in onze missie. Pas als je elkaar goed kent kan het vertrouwen groeien en kun je de Hoop laten zien waaruit je leeft. Je zou kunnen zeggen dat relatie een voorwaarde is voor onze missie. Dat wisten we en daar bouwden we onze activiteiten omheen. Het Open Huis, de Alpha en het vervolg erop, bezoek aan de prostituees, korte ‘aanwaai’-bezoekjes, ze maakten er allemaal onderdeel van uit. Wanneer je dan afstand moet nemen vallen er een heleboel van die activiteiten stil. Voor coaching en training zijn er alternatieven beschikbaar zoals Skype en Zoom. Maar voor al die andere activiteiten werkt contact onderhouden via een videoverbinding niet echt.

Diner voor twee

Normaal gesproken houden we iedere tweede en vierde zondagmiddag van de maand bij ons thuis Open Huis. We gaan dan gezellig koffiedrinken, een spelletje doen en samen koken en eten. Veel van de vaste deelnemers ervaren dit als hun familie en missen deze bijeenkomsten dan ook erg. Tijdens zo’n Open Huis kennen we een moment waarop we, op allerlei verschillende manieren, een stukje Koninkrijk zichtbaar willen maken.

Toen het de afgelopen zomer duidelijk werd dat de coronacrisis langer zou gaan duren, hebben we nagedacht over een manier om toch verbinding met elkaar te houden binnen de beperkende corona richtlijnen. Daarom zijn we gestart met ons “Duo Diner.” Hierbij nodigen wij telkens twee deelnemers aan het Open Huis uit om bij ons te komen eten. En dan merk je dat je in de intimiteit van met zijn vieren eten nog dichterbij elkaar kunt komen.

Alpha en het vervolg

Ook de vervolgcursus van Alpha moest stoppen. We hadden een aantal avonden gehad waarin we de Life Explored-cursus volgden. Vooralsnog is de planning dat we dit in het nieuwe jaar als groep weer gaan oppakken. Na de zomer zijn we wel een nieuw traject gestart met een jong echtpaar waarbij we onderdelen uit de Kerygma-cursus behandelen.

De Weaze

Martha bezoekt samen met een teamlid van Hope for Friesland al jaren de bordelen aan de Weaze in Leeuwarden. Hierdoor kon met een aantal vrouwen een relatie worden opgebouwd. Ook dit werk ligt stil doordat er niet voldoende afstand kan worden gehouden.



Duo diner

Buitenpost verlangt verbinding

“Ons verlangen is om in verbinding te komen met hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun levensvragen en voor wie de drempel naar een kerkgebouw daarvoor te hoog is”

Gebedspunten:

- Dank God voor de zegen die we hebben ervaren over dat wat we mochten doen in het afgelopen halfjaar.
- Dank God voor al die activiteiten die wel door konden gaan ondanks de crisis. Bid dat de bijeenkomsten die nu stilliggen snel hervat mogen worden en dat de ‘schade’ beperkt blijft.
- Bid om bescherming van Martha en haar team bij het werk onder de prostituees in Leeuwarden en via internet. Bid speciaal voor de veiligheid en bescherming van de ruim vijftien prostituees waarvan niet bekend is waar ze gebleven zijn.
- Dank God dat Hij ons voorziet in voldoende middelen en bid dat we dit werk kunnen blijven voortzetten.



In september is het grootste bordel aan de Weaze op last van de gemeente gesloten. Er zijn nu nog drie kleine bordelen over. Van een aantal vrouwen is op dit moment niet duidelijk waar ze zijn.

Inmiddels probeert het team via digitale weg contact te leggen met de prostituees. Ze zijn hiermee begonnen omdat er de laatste jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van raamprostitutie naar 06-prostitutie. Dit houdt in dat er via 06-contact-advertenties in dagbladen veel meer vanuit woonhuizen gewerkt wordt. Dit betekent dat deze vorm van prostitutie zich veel meer afspeelt in de anonimiteit en buiten het zicht van officiële instanties zoals de GGD en het Leger des Heils.

Profetische Huddel(s)

Eén van de dingen die wél door kunnen blijven gaan zijn de huddels via Zoom. Martha volgt met plezier een ‘derdejaars’ profetische huddel en geeft tot aan het einde van dit jaar er zelf één aan ‘eerstejaars’ deelnemers. Voor deze huddels is veel diepgang, openheid en transparantie van de deelnemers nodig. Ondanks het feit dat de huddels online gegeven worden, merkt Martha dat deze diepgang er na een aantal online samenkomsten er toch komt.

Als deze nieuwsbrief uitkomt loopt het al weer tegen kerst. Wanneer we terugkijken op het afgelopen halfjaar dan kunnen we herhalen wat we de vorige keer schreven: We zijn en blijven verwonderd over onze Vader. Wat zegent Hij ons rijk, ondanks een situatie die we een jaar geleden voor onmogelijk hielden. Toch voorziet Hij steeds in alles wat wij nodig hebben zowel in geestelijk als materieel opzicht. Wat een groot God is Hij!

We willen jullie een fijne kerst toewensen. Ondanks dat Kerstmis 2020 anders zal verlopen dan andere jaren, mogen we toch het feest vieren van de komst van het Licht der Wereld. Ook willen we jullie alvast een heel gezegend en gezond 2021 toewensen.

Amo en Martha



COLOFON

Amo en Martha Draijer zetten zich binnen Butterfly in voor discipelschap en gemeentestichting in Friesland.

Amo en Martha zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

butterfly.nu

ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537,

www.ecmnederland.nl
ecmnederland@ecmi.org

ANBI

ecm
Europa Het Leven draagen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement