

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Jesaja 9:1 HSV



European Christian Mission
december 2018

nieuwsbrief
GERRIT & JORINE van DIJK IN DUITSLAND

Lieve familie en vrienden,

Kerststemming

Rostock is in kerststemming. En dat is te merken. In de winkels is het veel voller dan normaal en iedereen is druk-druk-druk met het verzamelen van de kerstcadeaus. Want dít is het moment om uit te pakken. De meeste mensen hebben net hun kersttoeslag gekregen. Overal zijn jaar-afsluitings-feestjes en bedrijfsuitjes. De tijd voor kerst is nou niet écht de tijd dat mensen tot rust komen. En tegelijk... God werd mens in deze wereld. En belooft rust voor allen die vermoeid en belast zijn. Goed nieuws voor Rostock!

Ons gezin

In deze nieuwsbrief willen we even terugblikken op de tweede helft van 2018. Voor ons als gezin een jaar met grote veranderingen: We zijn sinds 1 oktober met z'n vieren. Het gaat erg goed met Jarne. Hij groeit snel, maakt geluidjes, lacht en geniet van contact. Een groot wonder. Nora vindt het prachtig, een broertje. Jarne krijgt een hele hoop kussen. We genieten erg van ons gezin... en die korte nachten... die gaan vast weer voorbij...

Straatcafé

In oktober vierden we ons één-jarig straatcafé jubileum. En op 12 december hadden we ons bezoekersrecord. Meer dan veertig mensen dronken koffie met ons op straat. Met een temperatuurtje iets boven nul. Wat we aan het begin al vermoedden, komt uit: als je maar lang genoeg doorzet en laat zien dat je het meent, word je aangenomen. Mensen houden van het stabiele, blijvende hier. Mooi om te zien is, dat er een stamgastengroep zich ontwikkelt. Mensen die iedere week komen. Voor hen is het straatcafé een belangrijk moment in de week. Met individuele mensen ontwikkelt



Jarne

Om met ons straatcafé minder afhankelijk van het weer te zijn, zijn we op zoek naar een busje dat we zouden willen laten ombouwen. Hiermee zouden we nog meer activiteiten aan kunnen bieden op het pleintje in de wijk. We zouden een volgende stap kunnen zetten in het werk hier. Helpt u, help jij mee?
Giften voor het busje zijn welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45.
(GZB) Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden:
project DE.1.102

zich een dieper contact. Zoals Bernd. Een zeeman die in een rolstoel belandde. Hij is net geopereerd aan slokdarmkanker. In dit proces mogen we dichtbij komen en bidden voor hem. Of Reinhardt. Jarenlang heeft hij in Nederland geschilderd. Nog steeds spreekt hij een paar woorden Nederlands. Al die jaren in het buitenland hebben een hoge prijs gehad; zijn huwelijk is gestrand. We mogen in Christus' Naam dichtbij hem staan en iets van de liefde van God doorgeven. Of Rudolf; ook hem hebben we leren kennen bij het straatcafé. Sinds hij in de gevangenis zit, schrijven we met elkaar. Binnenkort kan ik hem komen bezoeken.

Duisternis en het Licht

Dankbaar zijn we, voor het vertrouwen dat mensen ons geven. Het is bijzonder om met mensen over hun levensverhalen te mogen praten en bij hen te zijn. Tegelijk: je komt in dergelijke situaties een hoop tegen. Soms meer dan je verwacht had. We zijn verbaasd over de grote rol die occultisme speelt in de levens van veel mensen. Vaak is dit iets waar je niet snel over in gesprek komt. Mensen schamen zich ergens een beetje voor de rol die het bovennatuurlijke toch ergens in hun leven speelt. Men leerde namelijk op school, dat dit er niet is. En tegelijk... Na het overlijden van haar broer bezoekt een vriendin van Jorine een medium, om met haar overleden broer te praten. Ze zegt haar overleden broer te ervaren en boodschappen van hem te ontvangen... Reinhardt vertelde over de rol die hekserij in zijn familie speelde; graag zou hij dat willen gebruiken om wraak te nemen op z'n ex-vrouw. Zij had hem zoveel pijn gedaan! Of een moeder, die aan ons om hulp vroeg. Sinds iemand een bezwering over haar dochtertje had uitgesproken waren de klachten die haar kind had weg...

Verlof 2019

6 januari 2019	09.30	Oude Kerk Veenendaal – samen met ds. Stam
9 januari 2019	14.00	Kindermiddag Herv. gem. Nieuwer ter Aa
9 januari 2019	19.30	Zendingsavond Herv. gem. Nieuwer ter Aa
13 januari 2019	09.30	Westerkerk Veenendaal – samen met ds. Karels
16 januari 2019	20.00	Westerkerk Kampen, Avond vorming & toerusting: Kerk voor de buurt!
17 januari 2019	19.45	Herv. gem. Zegveld Zendingsavond
20 januari 2019	10.00	Westerkerk Kampen – samen met ds. Dekker
27 januari 2019	09.30	Westerkerk Veenendaal – doopdienst van Jarne

Gebedspunten

- Dank voor ons gelukkige, gezonde gezin.
- Dank voor zoveel contact dat bij het straatcafé ontstaan is.
- Bid voor mensen die verlangen naar God en dit zoeken in allerlei occulte spiritualiteit. Bid om vrijheid, licht en de werking van de Heilige Geest.



Winterse Oostzee

Er waren alleen andere nare dingen voor teruggekomen. In een gesprek met haar hebben we gebeden. Sindsdien is ze rustig, bidt ze en is ze nieuwsgierig naar meer van Jezus. Hij is overwinnaar!

Verlof

We hopen in januari weer in Nederland te zijn. We hopen onze zendende en deelgenotengemeenten te bezoeken en contact te hebben met familie en vrienden. Daarnaast willen we Jarne laten dopen op 27 januari 2019 in de Westerkerk in Veenendaal. De FeG hier respecteert de kinderdoop, maar praktiseert deze niet. In goed overleg met de leiding hier hebben we deze stap gemaakt. Verder vind je onze verlofplanning in het kadertje.



Nora op de Rodelberg in Evershagen

De kerstdagen en oud en nieuw hopen we in Rostock te beleven. Daarna hopen we u- en jou- in Nederland te ontmoeten. We zien er naar uit.

Gezegende kerstdagen en graag tot ziens in 2019,

Gerrit, Jorine,
Nora & Jarne



Jorine bakt koekjes (Plätzchen) met kinderen uit de wijk



Straatcafé

GEZOCHT!

Busje voor gemeentestichting in Duitsland

Gerrit en Jorine van Dijk dromen van een christelijke gemeenschap in Rostock, Noordoost-Duitsland. In deze stad gelooft bijna niemand in God. Daarom proberen ze met mensen in contact te komen en hun geloof te delen. Ze organiseren wekelijks een straatcafé onder een eenvoudige luifel en ontmoeten zo tientallen mensen. Het voorziet in een grote behoefte aan aandacht en contact. Met een busje zouden ze nog meer mogelijkheden hebben. Daarom zoeken we behalve fondsen:

- Een bus of iemand die ons bij de zoektocht kan helpen
- Een interieurbouwer die de bus wil ombouwen

Interesse, ideeën of vragen → Marleen Adema
madema@gzb.nl of 0343-512444

Meer weten over Gerrit en Jorine en hun werk in Duitsland → www.gerritenjorine.nl

GIFTEN >>
www.gzb.nl/missiebusje



COLOFON

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Rostock werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerrit en Jorine wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Veenendaal. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds G&J van Dijk" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



www.gerritenjorine.nl

gzb
zending verbindt

GZB - Postbus 28 - 3970 AA Driebergen - 0343-512444

ecm
het Evangelie voor Europa

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl