

“Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen.”

Spreuken 16 v 9



European Christian Mission
december 2022 - nr. 22

nieuwsbrief

Henk & Hanneke Knol in SPANJE

Hallo familie en vrienden,

ECM-StepRace

De jaarlijkse ECM-StepRace was een hoogtepunt! Bij elkaar opgeteld stepte team Knol 200 km weg. De opbrengst was geweldig. Dank aan alle gevers voor jullie support en dank aan alle teamleden voor hun inzet op deze mooie dag!

Cursus discipelschap

Wij zijn een discipelschapscursus aan het volgen en leren hierin hoe we mensen kunnen discipelen aan de hand van de Bijbel. De methodiek leren we aan in 6-8 weken en stelt ons in staat om met mensen de Bijbel te openen en die nu juist tot mensen zelf te laten spreken. Ook leren we hoe we deze methode ook weer kunnen overbrengen aan anderen die ook graag mensen willen discipelen. We zijn enthousiast

Studenten in huis

In een eerdere brief vertelden we iets over de Amerikaanse studenten, die in ons huis zouden komen voor een toerustingsavond. Deze groep studenten verblijft vier maanden in Sevilla. En een onderdeel van hun weekprogramma is onder andere een 'geestelijke toerustingsavond'. Wij mochten één van deze avonden invullen. Het werd een mooie avond, waarin we met elkaar nadachten over thema's als 'God geeft vrucht', 'strijd hoort bij het leven als volgeling van Jezus' en 'volharden is essentieel'. De respons van de studenten op deze thema's was bijzonder. Veel studenten hebben te

maken met angst en depressie. We zien het als heel waardevol om met hen na te denken over de hiervoor genoemde thema's.

Geestelijke duisternis

Halloween is weer voorbij. Het was in geestelijk opzicht een donkere tijd. Onze kinderen hebben op school aangegeven niet mee te willen doen aan de voorbereidende activiteiten en Senna sloeg een uitnodiging van vrienden af voor die nacht. In Spanje wordt dit intens gevierd en men ziet er geen gevaar in. De liefste kinderen verkleden zich als monsters, geesten en wolven en er wordt aan de deur gevraagd om snoep. Kinderen op school breken rode pennen en smeren de inkt op hun handen en zeggen dat het bloed is.

“Mama, hoe kan het dat normale kinderen veranderen in monsters en enge wezens in deze tijd?”, vroeg Célia ons.

We hebben 31 oktober een nacht van gebed gehouden in ons huis met zesentwintig personen. Het werd een bijzondere nacht: de verbinding met elkaar en met God was tastbaar. Een nacht waken om al onze gebeden voor de stad en het land bij Hem te brengen was bijzonder. Helaas waren er die nacht ook tragedieën in Spanje ten gevolge van de Halloween-vieringen. In Sevilla is een groep van achttien jongeren opgepakt die mensen terroriseerden en op straat beroofden. Op twee minuten afstand van ons huis werd er in die nacht een jongen van achttien jaar vermoord.



Bezoek van familie uit NL

Drie jongens van zestien waren hierbij betrokken. Het hele dorp inclusief wijzelf zijn geschokt door deze gebeurtenis. Ons dorp kent 8500 inwoners; het raakt iedereen en het voelt machteloos.

“God beantwoordt niet mijn gebed, maar ...”

Na afloop van een coaching gesprek, vroeg ze of ze nog even mocht blijven, want ze wilde nog wat vertellen: “Ik praat nu veel vaker met God, en ik merk dat Hij me hoort,” zei ze, “God beantwoordt niet mijn gebed, maar weet beter dan ikzelf wat goed voor me is. Ik heb er gek genoeg rust in en vertrouw op Hem. Dat Hij het beter weet.”

Ze neemt alles wat ze van ons hoort en ziet in zich op, denkt erover na en voert uit waar ze zich toe aangetrokken voelt. De omstandigheden in haar leven blijven moeilijk, maar haar houding ten aanzien van die omstandigheden verandert. We zien steeds de relatie tussen haar en ons groeien, maar we zien ook haar relatie met God groeien. We zien haar opbloeien. Bid mee voor haar proces en haar omstandigheden.



Ons Steprace team



Samen coaching en counseling doen, ook online!



Nacht van gebed i/vm Halloween



Conferentie ECM Spanje

Casa Esperanza

We willen zo graag met Casa Esperanza (Huis van Hoop) een plek bieden aan mensen die een tijdelijk “thuis” nodig hebben. Een huis waar mensen komen om te genezen, tot rust kunnen komen en een ontmoeting hebben met Jezus. We denken dan bijvoorbeeld aan een counseling week voor een echtpaar, een rustweek voor iemand die er even doorheen zit of een week vakantie voor iemand die het zich niet kan veroorloven. Maar er zijn nog veel meer situaties en verhalen op te noemen die dagelijks voorbijkomen en waarmee wij in aanraking komen. Hoe geweldig zou het zijn als we deze plek kunnen faciliteren? Ons hart is er klaar voor.

In onze gedachten heeft het huis vele kamers, zodat we echt samen met ons gezin een thuis kunnen vormen. Een thuis waar de liefde van Jezus heerst en waar men leert mét en van elkaar. Waar we onze gaven en talenten kunnen delen met anderen en waar de liefde van Jezus mensen kan raken en veranderen. Willen jullie blijven bidden dat we fijngevoelig zijn voor Zijn stem hierin? Ondertussen

Bid je mee voor:

- ...meer van Zijn licht in Sevilla? Dat meer van Zijn hoop en genade verspreid zal worden in de harten van mensen?
- ... dat de ogen van Spanjaarden opengaan, voor de duistere machten achter Halloween, maar ook in aspecten van andere vieringen die Spanje kent?
- ... de toekomst m.b.t. Casa Esperanza?
- ... voor de vrouw van de getuigenis?
- ... dat de discipelschapscursus die we volgen ons mag helpen om mensen nieuwsgierig te maken naar het levende Woord van God?

zien we niet alleen onze woonlasten stijgen, maar ook de huizenprijzen. Het leven ik ook hier duurder geworden. Toch is er rust en vertrouwen. Wij overdenken de weg en tegelijkertijd bestuurt de Heer onze voetstappen.

Dank voor je steun zowel in gebed als ook financieel.

*Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds Knol” ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europe's Last Stronger

I/vm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement