

“Luister goed! Ik zeg jullie; toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Mij gedaan.”

Matteüs 25:40, Basisbijbel



Dag lieve mensen,

Het begint weer wat levendiger te worden in de stad. Met de zon komen ook de mensen weer buiten en het is een gezellige drukte. Mijn dagen vullen zich onder andere met werk onder de (Roma) kinderen, met de gevangenen en binnen de kerk. Daarbuiten probeer ik actief contacten te leggen en op te bouwen met verschillende mensen. Met een paar nieuwe projecten in de afgelopen maanden, moet ik zelf even tijd nemen om te zien hoe deze dagstructuur voor mij werkt. . Red ik het qua tijd of heb nog tijd voor iets extra's? Intussen heb ik wel geleerd dat juist de informele contacten, 'koffietjes' drinken en echt in gesprek gaan met mensen, het allerbelangrijkste is van alles.

Roma-werk

Wat ik als heel bijzonder heb ervaren is de wijze waarop het Roma-kinderwerk op gang is gekomen. Al vanaf mijn eerste week is het mijn plan geweest om te helpen onder de Roma-bevolking. En toch leek er altijd wat te zijn waardoor ik niet kon beginnen. Een maand geleden legde ik me erbij neer: 'dit is dus niet wat God voor mij bedacht heeft.' En ineens, na een 'toevallige' ontmoeting, mocht ik de dag daarna beginnen. Ik geniet enorm van dit werk en vanaf dag één hebben die kinderen mijn hart; ik kijk er elke week naar uit om ze weer op te zoeken. Elke zondag stap ik samen met een andere

zendingswerker het kamp binnen. Daar worden we begroet door allerlei kinderen die de oren van je hoofd kwetteren en met knuffels. Dan volgt er een klein gevecht wie onze grote trolleys mag meeslepen. Dat die trolleys nog heel zijn is een wonder! Dan stappen we het huis in van een van de Roma-vrouwen die ons helpt met het programma. Een groep variërend tussen de 15 en 25 kinderen zit voor ons en waagt zich eraan om letters te leren. Sommige kinderen zijn nog te klein om een vilstift vast te houden maar dat deert niet. Soms krijgen we een schrijfbild terug met slechts wat tekeningetjes erop. Hoe ze het ook doen, ze zijn in elk geval erg trots! Dan lopen we met de kinderen het kamp uit, een stukje de heuvel op.

Binnen het kamp mogen er namelijk geen religieuze activiteiten gehouden worden. Tussen de vieze luiers en de glasscherven loopt een kindje met ons mee. Blootvoets. Ik houd mijn hart vast, moet ik hier wat van zeggen? Of ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders die hun kind vandaag geen schoenen aan hebben getrokken? *“Ik heb ze laatst nog schoenen gegeven”*, zegt mijn collega hardop peinzend. De kindertjes gaan op matjes zitten en we doen ons programma met gebed en een bijbeltekst. Aan het eind krijgen de kinderen wat te eten. *“Komen jullie volgende week weer?”*, vragen ze ons. Hoe kunnen we daar nou nee op zeggen?



Van de Sh.K.B.Sh. website, Prisoner's Journey in een gevangenis in Albanie

European Christian Mission
april 2019 - nieuwsbrief 5

nieuwsbrief

MIRANDA GLASBERGEN IN ALBANIË

Albanië Verlangt vrijheid

'Het is enorm mooi om dit werk te mogen doen: gedetineerden vertellen dat er vergeving is van zonden en dat dit échte vrijheid is'.

Gevangeniswerk

Ik ben nu drie ochtenden in de week aan het werk in de gevangenis. Ik ga naar het huis van bewaring, waar de gevangenen komen die net veroordeeld zijn maar nog geen definitieve straf gekregen hebben. Op de vrouwenlocatie geef ik nog steeds Engelse lessen en ik ben nu ook begonnen met de cursus 'Prisoners Journey' (=reis van de gevangene). Deze cursus legt op eenvoudige wijze uit wat het Evangelie inhoudt. Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar de aarde en wat betekent dit voor ons? In acht sessies gaan we door het bijbelboek Markus. We hebben de eerste bijeenkomst gehad: er waren twee groepen van twaalf vrouwen die zich hadden opgegeven. De eerste bijeenkomst hoefde ik alleen maar te luisteren om een beeld te krijgen van



Mijn verjaardag met mijn vriendinnen

de bijeenkomsten. De volgende keer verzorg ik het samen met mijn collega. Ik merk dat het me veel voorbereidingstijd kost -het gaat natuurlijk allemaal in het Albanees- maar ik vind het enorm mooi om dit te mogen doen. Dat we de gedetineerden mogen vertellen dat er vergeving is van zonden en dat dit échte vrijheid is. Ook in de mannengevangenis ben ik begonnen.



Bibliotheek in de vrouwengevangenis waar wij onze cursussen geven

Samen met een collega doen we de ene week de 'Prisoners Journey' en de andere week behandelen we sociale thema's. Door een misverstand bleek dat ik de eerste keer meteen al de groep moest leiden. Dat ging niet zo goed. Door te weinig kennis van het Albanees en onvoldoende voorbereiding verliep de bijeenkomst niet heel soepel. Gelukkig hielp mijn collega mij en werd het toch een mooie eerste bijeenkomst. Het thema waar we het over hadden was: 'wat ging er goed in je leven? Ik heb uitgelegd dat vaak aan gevangenen de vraag



Roma kinderen aan het werk in Tirana

Gebedsbrief

Draag jij al mee aan het werk in Albanië door middel van gebed? Schrijf je in voor de gebedsbrief door een mailtje te sturen naar tftm.glasbergen@gmail.com

gesteld wordt wat er fout ging in hun leven. Sowieso is het een vraag die ze zichzelf continu stellen. Daarom wilde ik me deze keer focussen op het positieve. Daarmee daagden we ze uit om na te denken over wat er wél goed ging in hun leven en waar ze trots op zijn. Voor veel van de mannen was het best wel een moeilijke vraag. Ondanks de mooie bijeenkomst was ik toch wat teleurgesteld toen ik de gevangenis uitliep. Ik had nauwelijks wat kunnen verstaan van wat de mannen zeiden. Mijn collega vond dat geen probleem: "zolang jij de thema's voorbereidt en ze voorlegt, reageer ik wel op wat zij zeggen." Dat klinkt als een goede taakverdeling, al hoop ik uiteraard wel dat ik in de loop van de tijd mee kan genieten van de gesprekken.

Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid!

Miranda

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: de missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Miranda Glasbergen is vanaf uitzending financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via

www.ecm nederland.nl/geven of via NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v.

"fonds Glasbergen Albanië"

ECM Nederland

Maagdenburgstraat 18 7421 ZC -

Deventer - Nederland

0570-637537

ecm nederland@ecmi.org

www.ecm nederland.nl



ecm

Europa tot Leven brengen



Financiële toezegging - ondersteuning Miranda Glasbergen

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
* Maakt zelf over

Het bedrag van: €.....

Bestemd voor: ondersteuning fonds Miranda Glasbergen Albanië

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig

* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____ E-mail: _____

IBAN:

Telefoon: _____

Datum ondertekening ____ - ____ - 20____

Handtekening: _____

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): ____ - ____ - 20____

opsturen naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC - Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.