

**'rechttop mooie
mensenkinderen,
met je lijven vol
talent...'**



Hallo lieve mensen,

“Ben benieuwd naar je corona-ervaringen in Maastricht”. Deze vraag was het laatste zetje dat ik nodig had om weer een nieuwsbrief te schrijven. Wat is er veel gebeurd in het afgelopen half jaar! Ik kan me nog goed herinneren hoe ik eind februari vooruit keek en dacht: ‘help, er komen wel erg volle maanden aan.’

Maar toen kwam corona en werd alles anders. Net als bij iedereen stond ook ons leven op z'n kop. Gelukkig was er een dakkapel geplaatst en hadden we de carnavalsvakantie gebruikt om de zolder klaar te maken als gezellige slaapkamer. Dat kon meteen dienst doen als werkplek....

Het virus raakte een wezenlijk element van ons kerk-zijn: de ontmoetingen rond de maaltijd. We moesten op zoek naar nieuwe manieren van verbondenheid. Hoe deden we dat?

Positief aanwezig zijn

Vanaf dag 1 van de “intelligente lockdown” hebben we briefjes in brievenbussen gedaan en een groot bord bij de Aldi gezet met ons hulpaanbod en contactgegevens. Dat bord heeft er uiteindelijk tot juni gestaan. De concrete hulpvragen bleven vrij beperkt. Vooral onze printer voorzag in een behoefte. Toch heeft het bord veel positiefs gebracht in de wijk. Een wijkbewoner voegde zijn ICT-aanbod toe aan het bord. Zo leerden we hem kennen. Het buurtwerk schakelde ons in. Met regelmaat kregen we via hen eten om uit te delen aan mensen die het nodig hadden. Ook werd een mooi filmpje voor RTV Maastricht gemaakt van ons gezin.

Er ging vanaf dag 1 een knop bij ons om: we zijn nu echt helemaal HIER. Positief aanwezig zijn. Er echt zijn voor mensen. Het aantal contacten in de wijk en de kwaliteit ervan is enorm toegenomen.



Maaltijd voor een buurman

Met onze community VIND zijn we een whatsapp-groep gestart: VIND bezint. Elke dag een filmpje, steeds door iemand anders. Een kort bezinningsmoment. Iedereen was maker. Heel leuk om steeds weer een ander te horen. Een van de thema's die ik (Anneke) deelde was het verhaal over hoe Jezus een melaatse aanraakte en genas – de man kon daardoor weer een plek innemen in het sociale leven. Die vraag heeft me veel beziggehouden: Hoe kunnen we mensen op een juiste manier helpen, zodat Jezus hen kan 'aanraken' om herstel te brengen. 'rechttop mooie mensenkinderen, met je lijven vol talent...' Dit liedje van Matthijs Buwalda zong vaak door mijn hoofd. Dat gunnen we mensen zo! Het leerde me anders kijken, bijvoorbeeld toen onze wasmachine stuk ging. Dat was meteen ook het grootste 'corona-thuiswerk-stress'-moment van 2020: een laag water in de gang, net voordat een online meeting van mijn werk begon - met drie vermoeide kinderen om me heen en Tjerk was weg... Maar het wachten op de nieuwe wasmachine was een geweldige kans om een vrouw uit de wijk om hulp te vragen. Nu kon zij mij helpen – en dat deed ze met enorm veel liefde en gulheid.

Ook FUN-activiteiten vormen een wezenlijk onderdeel van onze community. We hebben dit op creatieve manieren invulling kunnen geven. Zoals een online pubquiz – in vier groepjes van vier mensen/koppels tegen elkaar strijden. Mensen die elkaar van tevoren nog niet kenden, hadden op deze manier een super gezellige tijd samen. Ze komen elkaar nu soms live tegen...heel leuk.

Nieuwe manieren van verbinding zoeken

Vieringen op zondag zijn we ook blijven doen. We zijn inmiddels heel handig geworden met Zoom. Ook in online ontmoetingen wilden we zo veel mogelijk interactie behouden met iedereen. In kleine groepen bijpraten, samen het paasverhaal uitbeelden, collages maken etc. Of iedereen zelf een wandeling laten maken, met opdrachten via WhatsApp, en de uitkomsten daarna weer online met elkaar delen. De ene keer liep het soepeler dan een andere keer, maar al met al was het een mooie kans om zo verbonden met elkaar te blijven als groep. De kinderen hadden hierin een actieve rol. Ook de Bijbelstudies op zondagavond en de team-ontmoetingen hebben we online opgepakt. Gelukkig hadden we al een sterke basis, en konden we toen de kinderen weer volledig naar school gingen, terug naar de live ontmoetingen op de dinsdag. Want het fysiek bij elkaar zijn heeft toch echt de voorkeur!

nieuwsbrief

European Christian Mission
september 2020

TJERK & ANNEKE van DIJK IN NEDERLAND

Maastricht verlangt vertrouwen

“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund...”



Ons hulpaanbodbord



Fun op het veldje



uitnodiging online borrelen



filmpje over coronatijd in onze buurt



grappig moment in het filmpje voor RTV Maastricht



een dakkapel en een nieuw dak

In de wijk hadden we vorig jaar al een mooi veldje gevonden, waar we afgelopen tijd met regelmaat bij elkaar zijn gekomen. Het is een groot grasveld, veel schaduw, met een speeltoestel, wat voetbaldoeltjes en een hangplek voor jongeren. Nu we in de zomerperiode hier met regelmaat komen, ontstaat ook weer extra bekendheid van onze community – waar mensen van een afstandje naar kijken of soms zelfs bij aansluiten.

In corona-tijd lagen de activiteiten voor Nederland Zoekt niet stil. Met aangepaste programma's, zoals trainingen online. De ervaringen die met missie-gemeenschappen in Nederland zijn opgedaan over kerk-zijn in de buurt, willen we graag ten dienste stellen aan kerken in Nederland, die door corona worstelen met de vraag hoe ze kerk kunnen zijn in deze tijd. Tjerk heeft met zijn team een 'white paper' verspreid en webinars aangeboden. Voor iedereen die interesse heeft om hiervan gebruik te maken, schroom niet om contact op te nemen. Ook heeft Tjerk bijgedragen aan een online seminar tijdens Opwekking. (www.nederlandzoekt.nl/whitepaper)

In Maastricht hebben we afgelopen tijd vooral gemerkt hoe we als community konden voortbouwen op wat er al was aan onderlinge verbondenheid en

bestaande relaties met het buurtwerk. Die wisten ons snel te vinden en wij konden snel schakelen. We zien uit naar wat God de komende tijd gaat doen.

Financiën

Misschien hebt u vragen over onze financiële situatie. We hebben een basisinkomen uit het werk van Anneke (28 uur per week). De inzet van Tjerk als directeur van Stichting Nederland Zoekt is op basis van een vrijwilligersvergoeding. Om gastvrije kerk te kunnen zijn vanuit ons eigen huis - en om vanuit onze ervaring anderen te inspireren en te trainen om dit te doen, kunnen we niet zonder financiële support. We zijn dankbaar voor alle trouwe steun die we al ontvangen. We doen een oproep om ook een eenmalige of maandelijkse bijdrage te overwegen. We durven dit te vragen, omdat we zien en horen hoe missionaire gemeenschappen een wezenlijk verschil brengen in levens van mensen. Dit blijft ons verwonderen en ontroeren: wat het betekent als mensen zich welkom en gezien voelen, en van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Alle eer aan God.

Hartelijke groeten!

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*



VIND verast

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "Fonds van Dijk" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europa - Het Leven begint

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement