

**‘Want de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’.**

*De Bijbel, Lucas 19:10*



## *Beste familie en vrienden,*

**Een hartelijke groet uit Schwerin! We zijn een paar maanden min of meer van de radar geweest. Dit had onder andere te maken met de geboorte van onze dochter Lotte Sophie.**

Op 14 mei jl. kwam Lotte ter wereld. Omdat ze 3 weken te vroeg was, moest ze een week in het ziekenhuis blijven. Ze had hulp nodig bij het ademen en drinken. Ondertussen is het een goed groeiende, vrolijke meid. We genieten erg van haar. Ook Lisa, Aron en Lars zijn heel blij met hun zusje en trots op haar. Ieder zorgt op z'n eigen manier voor Lotte. Leuk om te merken dat ze het zo bewust meemaken! Ook in de buurt hoort Lotte er helemaal bij. Het is mooi om te zien hoe de contacten ook door haar geboorte en aanwezigheid weer wat intensiever zijn. En wat zijn we overweldigd door kaarten, cadeaus en berichtjes, uit Schwerin, maar ook zeker uit Nederland. Ontzettend attent en lief. Mooi om ook hierin betrokkenheid te ervaren. Bedankt allemaal!

### **Einschulung**

We hadden hier al heel vroeg zomervakantie. We zijn er even fijn tussenuit geweest in het mooie natuurgebied 'der Harz', midden-Duitsland. Wandelingen maken, tijd met elkaar als 'nieuw' gezin, spelen, lezen, ontmoeting met familieleden, dat heeft ons allemaal erg goed gedaan.

Op 2 augustus zijn hier de scholen weer begonnen. Aron gaat dit jaar voor het eerst naar school. Men begint hier met school in klas 1, in Nederland is dat groep 3. Op 31 juli

had hij zijn 'Einschulung', wat betekent dat hij op school groots onthaald is als nieuwe scholier. De kinderen krijgen dan een heel grote puntzak met cadeautjes en snoepjes. Een erg leuke traditie! 's Middags hebben we het gevierd met vrienden, burens en zelfs familie! Want het mooie was dat de beide grootouders er ook bij konden zijn. Daar hebben we natuurlijk allemaal erg van genoten. Ondertussen zijn Lisa en Aron dus al weer een aantal weken bezig op school. Lars gaat weer naar de Kindergarten.

### **Doop**

Sinds we twee jaar geleden naar Schwerin-Lankow verhuisd zijn, hebben we nauw contact met onze buurvrouw. We hebben bij haar openheid voor geloof in God bemerkt en hebben haar, samen met nog andere christenen, mogen begeleiden in het ontdekken van Jezus. In onze nieuwsbrieven en gebedsmails hebben we haar regelmatig benoemd. We hebben gezien dat God doorgaat in Zijn werk 'om te zoeken en te redden wat verloren is' (Lucas 19:10), want in augustus hebben we haar mogen dopen! Haar grote wens is om bij Jezus te horen en Hem te volgen. Wat een bijzonder moment was dat, voor haar, maar ook voor ons. Ze is in aanwezigheid van een groep christenen in de Lankower See gedoopt, een meer in de buurt. We mochten mee het water in en Gerard heeft haar samen met een gemeenteleider gedoopt. God komt alle eer toe! Belangrijk is nu wel haar te blijven begeleiden. Juist nu kunnen aanvechtingen zo present zijn. Maar wat een zegen dat we mogen vertrouwen dat God haar vasthoudt.



*de buurvrouw wordt gedoopt*

European Christian Mission  
september 2021

nieuwsbrief

WIT IN DUITSLAND  
GERARD & de JANNEKE





*Super-Gerd leert hoe hij een echte superheld kan worden*



*spontaan een speurtocht georganiseerd*



*Aron en zijn 'Schultüte' bij zijn Einschulung*



*Lotte*

### Superheld

De coronacijfers waren hier een aantal weken heel erg laag. Daardoor werden de coronamaatregelen versoepeld. Dat was voor ons goed nieuws, want we konden weer starten met de Kidsclub. Het was erg bemoedigend om te merken dat de vaste groep kinderen en ouders weer kwamen. We werken nu een aantal weken rondom het thema 'Helden' en kijken zo naar Superheld Jezus en behandelen een aantal eigenschappen van Hem. Ook kijken we naar hoe we zelf superhelden kunnen worden, zoals Jezus. Een thema dat erg aanspreekt! We merken wel dat er niet veel nieuwe kinderen komen. Wilt u meebidden voor meer bekendheid voor de Kidsclub, zodat er nieuwe kinderen (met ouders) komen die op die manier met Jezus in aanraking kunnen komen? En ook dat de Coronacijfers laag blijven?

### Ontmoetingen

De koffiedrinkmomenten in het tuintje bij onze flat lopen ook weer. Daar komen zo af en toe ook nieuwe burens bij. Eén buurvrouw wil graag, maar voelt zich ook onwennig. Ze zei letterlijk tegen een andere buurvrouw: 'ik ben niet gewend dat mensen zo aardig tegen me doen'. Dat raakt ons, want wat een eenzaamheid zit daarachter! Wilt u in uw gebeden de vele mensen hier in Schwerin Lankow meenemen die eenzaam zijn? Veel mensen hebben verborgen verdriet, verdriet waarmee ze nergens naartoe kunnen. Bidt dat ze bij ons ruimte ervaren om erover te vertellen, maar bovenal dat ze Gods nabijheid en troost mogen ontdekken.

Na een jaar zijn we weer gestart met de huiskring. Samen met drie burens duiken we in de Bijbel en willen we ontdekken wat daar staat. Dit zijn intensieve, maar zeer boeiende samenkomsten. Mooi ook om te zien hoe de Bijbel tot iedereen weer anders spreekt. Dankt u God mee dat de burens weer mee willen doen? Wilt u bidden dat de Heilige Geest verder in de harten van deze mensen zal werken?

Naast spontane ontmoetingen en geplande activiteiten is het soms wel zoeken voor ons als gezin hoe we de balans houden tussen tijd voor de kinderen en tijd hebben voor anderen.

Omdat werk en privé vaak door elkaar lopen is dit niet altijd eenvoudig, zeker niet sinds Lotte er is.

### Hoe nu verder?

We merken dat ons verlangen uitgaat naar een gebouw, om daar een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Een plek waar gelachen en gehuild kan worden. Maar vooral een plek waar mensen de kans krijgen Jezus te ontdekken en te leren kennen. We zijn nu dan ook actiever op zoek. Allereerst in gebed, met de vraag aan God of Hij ook vindt dat nu het goede moment is. Tegelijkertijd houden we onze ogen goed open en bekijken we ruimtes die leegstaan. Bidt u met ons mee?

Binnenkort staat een bezoek van onze thuisfrontcommissie gepland. Daar verheugen we ons erg op. Hopelijk kan het ook daadwerkelijk doorgaan en staan er geen nieuwe coronamaatregelen in de weg.

We wensen u en jouw Gods zegen, kracht en liefde toe.

*Gerard, Janneke,  
Lisa, Aron en Lars*

## COLOFON

Gerard en Janneke de Wit zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Schwerin werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerard en Janneke wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Gouda. U kunt hen steunen door een gift over te maken via [www.gzb.nl/doe-mee/doneren](http://www.gzb.nl/doe-mee/doneren) of via BAN: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. "fonds G&J de Wit" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



Postbus 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537

[ecmnl@ecmi.org](mailto:ecmnl@ecmi.org)  
[www.ecmnederland.nl](http://www.ecmnederland.nl)

Postbus 28  
3970 AA  
Driebergen  
0343-512444  
[info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl)  
[www.gzb.org](http://www.gzb.org)

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de GZB hanteren richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving. Lees deze verklaring op onze websites.