

“Heel erg fijn om in onze nieuwe taal ook woorden van God te horen en samen te zingen. Hoewel het met zuurstoftekort vanachter een masker is, voedt het onze ziel.”



European Christian Mission
oktober 2020 - nr. 11

Lieve familie en vrienden,

Een open hemel

Met haar handen in de lucht verzucht de buurvrouw: “Ik weet niet hoe dit goed moet komen. Het hemeltje boven Maria is kapot en jullie Jezus heeft geen handen meer”. Inderdaad was het alles behalve leuk dat de vermoedelijk dronken vrachtwagenchauffeur met volle vaart de zijkant van de eeuwenoude poort ramde. In die poort is een nis gemetseld met een Mariabeeld, omgeven door rozen. Toch vergeet ik haar woorden niet. We hebben zelfs gedankt dat de hemel openbrak en dat voor ons gevoel God ons hiermee wilde bemoedigen. Het Jezusbeeld zonder handen? Dat was een afscheidsgeschenk van een trouwe bezoeker van Licht in Breda. Jezus zonder handen, de uitleg daarvan lijkt me ook onmiskenbaar...die mogen wij zijn in deze omgeving!

Italië in crisis

Toen we in Italië aankwamen was het dragen van een mondkapje al niet meer nodig en was alles -zo op het oog- weer redelijk terug bij normaal. Inmiddels is er een decreet afgegeven dat het mondkapje ook op straat weer gedragen moet worden. Spit echter een laagje dieper in de Italiaanse samenleving en je vindt er meer. Zoals de initiatiefnemer van de nieuwe school van Judah en Jezra zei: “Jullie zijn in een ander Italië komen wonen. Wij zijn niet meer zo ontspannen als hiervoor, we leven met veel angst.” Door de sterk afgenomen werkgelegenheid is het land in economisch opzicht gekelderd. En dat terwijl het toch al zo moeilijk voor jongeren was om aan een baan te komen en velen inmiddels hun werk verloren zijn. Wie wordt door het coronavirus en de maatregelen eromheen op dit moment zelf niet geraakt?



Jezra leert spaghetti eten op z'n Italiaans

De draad oppakken

Net zoals veel Italianen pakken ook wij de draad van ons leven beetje bij beetje op... alles is nieuw, alles moet je ontdekken.

Taal: We hebben drie keer in de week taallessen en bikkelen ons door alle onregelmatigheden en vervoegingen van de Italiaanse grammatica heen. Het is een geweldig mooie taal, maar ook gewoon keihard ploeteren hoor! ☺

School: We zijn ontzettend blij met de school waarover we jullie in de afgelopen maand in een vlog vertelde. (Nog niet gezien? Klik hier: <https://www.youtube.com/watch?v=nRwwQCVDBic&feature=youtu.be>).

Hoewel de jongens het vreselijk spannend vinden, hebben ze er tegelijkertijd enorm veel zin in. In plaats van de poes van de Bredase oma, die nog steeds de liefste is, of in plaats van de Bredase Lichtgemeenschap waar je naar toe kan als je hulp nodig hebt als papa en mama niet in de buurt zijn, zal hun leven zich gaandeweg meer en meer hier gaan afspelen, met nieuwe vriendjes, een nieuwe school en een nieuwe stad waarin ze zich beetje bij beetje thuis gaan voelen. En nu is er dus een ‘juf-mam’ die je probeert te overtuigen met woorden als: “zo doen we dat nooit in de klas”. Maar het mag tijd kosten, tranen, slapeloze nachten en verdrietige momenten. Gelukkig zijn er ook mooie herinneringen; je geboorteland waar je in december weer heen gaat of waarvandaan iemand een pakket met pepernoten en taaitaaioppetjes op stuurt. Het land waar al die lieve mensen wonen die we missen, maar die we ook regelmatig blijven zien.

Buren, vrienden, christenen: Deze tijd zijn we als gezin ontzettend op elkaar aangewezen, en we hebben het heel fijn en goed met elkaar. Maar het is ook erg fijn als je beetje bij beetje meer mensen om je heen krijgt die je kent en die jou kennen. De buren in de eerste plaats. Zij helpen ons met van alles, ze zijn ontzettend lief en spelen graag met de kinderen. Onze Italiaanse lerares is ook bij ons leven gaan horen. De mensen van de school die we gaan leren kennen. Maar na verloop van tijd misten we wel de christenen om ons heen. We rijden nu regelmatig 2,5 uur op een zondag om naar een fijne kerk te gaan. Heel erg fijn om in onze nieuwe taal ook woorden van God te horen en samen te zingen. Hoewel het met zuurstoftekort vanachter een masker is, voedt het onze ziel ☺.



In actie tijdens de verhuizing



Ons nieuwe huisgenootje



"We kregen via via contact met een andere christen in Verona, zo fijn!"



We geven thuischool en vanaf november combineren we dit met een privéschool

De andere zendingswerkers van ECM wonen een behoorlijk eind verderop. Toch hebben ze ontzettend geholpen met ons huis bewoonbaar maken en spreken we hen regelmatig. In november hebben we een gebedsdag met elkaar. Ook hebben we een fijne jonge christenvrouw leren kennen in onze eigen stad. We zijn dankbaar voor deze nieuwe vriendin.

Verder hebben we nieuwe plannen voor ons liggen; vanaf 3 november gaan de jongens naar school. Dat stelt ons in de gelegenheid meer tijd te besteden aan taal en aan verder klussen aan ons huis. Ook daarin lopen allerlei afspraken en vergunningsaanvragen. De bureaucratie van Italië is weliswaar geen nieuwe vriend, maar zeker wel 'iemand' die we tegen wil en dank moeten leren kennen.

Meet & Greet

Het lijkt ons echt fijn om verder bij te praten en elkaar te bemoedigen. Ons plan is om in december een aantal weken in Nederland te zijn. Op 19 december organiseren we dan een 'meet & greet'. Het liefst zouden we jullie live ontmoeten, maar in verband



In de zomer hebben we een weekje gekampeerd aan de voet van de vulkaan Vesuvius in Napels



We laten vol trots ons bezoek de stad zien.

met corona kunnen we momenteel niet garanderen dat dat mogelijk is. Waarschijnlijk wordt het dus een online 'meet & greet' moment. We houden jullie op de hoogte. Houd de mail in de gaten.

*Jacob & Janneke,
Judah en Jezra*

Versterking ThuisFrontTeam

Ons TFT is op zoek naar iemand die kan helpen bij het financiële overzicht. Ben je hierin geïnteresseerd of heb je er vragen over? Mail dan met tft.jacob.janneke@gmail.com. Heb je andere talenten en wil je ons graag ondersteunen, dan is dat ook welkom!



't Boshuisje

De afgelopen zomer is er goed gebruik gemaakt van 't Boshuisje in Diessen. We zijn erg blij dat jullie op die manier kunnen genieten van een mooie vakantie. Ook zijn we dankbaar dat we op deze manier ook een stukje inkomsten hebben. Wilt u ook eens boeken? [Klik hier voor de flyer voor meer informatie.](#)

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Bogerd is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Bogerd" ECM-Nederland - Maağdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer -Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl



Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement