

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

1 Tessalonicenzen 5:16-18



Lieve familie en vrienden,

Waar gaan we deze nieuwsbrief over schrijven? Als we terugkijken, springt er één woord uit: Dankbaarheid. We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. God zegent! En ook op gebieden waar dingen anders lopen dan wij gedacht hadden, kunnen we dankbaar zijn. Soms dwars door tranen heen, want God is in control en Hij laat alles meewerken ten goede voor degene die van Hem houden!

Doopdienst

Wat is het bijzonder als je ziet dat meerderen uit één familie samen God vinden! In september hadden we een doopdienst met drie vrouwen uit één familie en één vrouw die een jaar geleden door haar buurvrouw mee naar de kerk gevraagd was. Wat een honger, dorst, liefde voor God en verlangen naar heiligheid zien we in hun levens.

Een paar weken na hun doopdienst werden ze allemaal getroffen door het coronavirus. Vooral de oudere moeder heeft het zwaar te verduren gehad. De jongste dochter zorgde voor haar, terwijl ze zelf ook niet lekker was. Zij gaf aan dat ze dacht dat alles na de doop als een hemel op aarde zou worden. Maar tijdens het avondmaal zag ze een beeld voor zich dat ze een boom was waarvan eerst het schors werd afgehaald en er daarna hout weg werd geslepen om tot een mooi houtsnijwerk te komen. Dit beeld helpt haar (en ook ons) om te zien hoe God ook moeilijke omstandigheden gebruikt om ons te vormen.

Corona

In de afgelopen periode zijn meerdere gemeenteleden besmet geweest met het coronavirus. Op een gegeven moment zijn we als gemeente uit voorzorg bijna drie weken niet samen gekomen. Sora (zuster) Tatiana, die tot een paar maanden geleden naar de diensten kwam, is op dit moment erg ziek. Ze heeft kanker die is uitgezaaid tot in haar botten en ze heeft een bacterie in haar mond waardoor ze niet kan eten. Ze heeft heel veel pijn en daarbovenop ook corona. Terwijl zij in het ene ziekenhuis lag, is haar man (die we verder niet kennen) in het andere ziekenhuis overleden. Een ongekend heftig lijden. Bidden jullie mee?

Bijeenkomsten

Als gemeente ervaren we dat het goed is om -zolang dit mag- door te gaan met fysieke diensten, zoals eigenlijk overal in Roemenië gebeurt. God is zo aan het werk! Meestal zenden we de dienst ook online uit en we bereiken daarmee een hele nieuwe doelgroep. Na 20 weken diensten in de buitenlucht gehouden te hebben (met steeds goed weer!), zijn we eind oktober naar binnen gegaan. Om het aantal bezoekers per keer te beperken, houden we nu twee diensten op zondag. De gemeente blijft groeien. Bijzonder om te zien hoe nieuwe mensen God leren kennen!

Diepe verbondenheid

Terugblikkend op het afgelopen jaar zien we dat relaties binnen de gemeente zo gegroeid



Groeien in verbondenheid. Gemeente voor de Coronacrisis

nieuwsbrief

European Christian Mission
december 2020

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË

Roemenië verlangt

een nieuw seizoen

Soms mat geslagen, soms met hoop tegen beter weten in, proberen de Roemenen op te bloeien. Ze wachten op een nieuw seizoen. Een verwachting die door geloof in Jezus werkelijkheid zal worden.

zijn! Een jaar geleden wilden mensen vooral ontvangen en keken ze naar de voorganger voor bemoediging, raad en gebed, Nu zien we dat mensen elkaar bemoedigen en helpen. De vele getuigenissen van wat God doet in ieders leven helpen mensen om zich nog meer te openen en uitgedaagd te worden in hun wandel met God. Persoonlijk worden we ook zo opgebouwd door onze broers en zussen!

Kilo's groente voor de kantine

Zestienhonderd kilo aardappels, driehonderdvijftig kilo kool, driehonderd kilo uien, honderddertig kilo wortels, honderddertig kilo groenten om in te maken, dozen vol taarten, sauzen, vis, toetjes, mozzarella... Eind oktober hebben we ontzettend veel spullen gekregen vanuit verschillende bronnen hier in Roemenië. De voorraadkamers en de vriezers zijn tot de nok toe vol. Nu de winter voor velen

extra zwaar zal zijn, geloven we dat God de kantine voorbereidt om voor nieuwe mensen tot zegen te zijn.

De afgelopen maanden zijn verschillende oudere mensen die de kantine bezochten overleden. Voor ons was het een speciaal moment toen we een tijd van gebed hadden bij een oudere man op zijn sterfbed. Hij werd op dat moment 'gelaafd' door Gods aanwezigheid en hij zag er verlangend naar uit om zijn God te ontmoeten.

Kerkgebouw

De uitbouw van de kerk vordert gestaag. De kerkzaal wordt twee keer zo groot. Jeroen, Jurjen en Iwan zijn een periode bijna fulltime met de bouw bezig geweest. Wat geweldig dat God vaak mooi weer gaf, terwijl de mannen aan de buitengevel van de kerk werkten! Toen het buiten klaar was, kon het tempo iets omlaag, waardoor er meer aandacht kon zijn voor andere werkzaamheden. Ook hier zien we hoe God vanuit verschillende hoeken (weer door Roemenen heen) overvloedig geeft wat er nodig is aan bouwmaterialen en werkers. We worden er stil van!

Muziekles en

De muzieklessen die Ovidiu sinds een jaar geeft, werpen zijn vruchten af. Mooi hoe zoveel kinderen tegelijkertijd een instrument leren spelen, samen God aanbidden en genieten van de tijd met elkaar. Voor onze kinderen is dit een hoogtepunt in de week. Stan leert basgitaar, Micha piano en Elianne viool.

Na deze periode waarin we veel bezig waren met praktisch werk, zijn we in november weer begonnen met de pretiengroep, met nieuwe aanwas van jongere pretieners. Toen ik laatst een praatje maakte met

Yasmina van 10, die als enige in haar gezin gelooft, bleek ze de Bijbel al vier keer gelezen te hebben! Met elkaar zijn we bezig met de Youth Alpha en met films van bijbelverhalen (Superbook). Er zijn genoeg spellen te bedenken die we corona-veilig kunnen doen, waardoor deze nieuwe groep naar elkaar toe kan groeien.

En verder

Toen we de brief net geschreven hadden bleken wij ook Corona te hebben. We zitten dus met zijn allen thuis. God is ons aan het leren dat innerlijke rust niet beïnvloed wordt door de hectiek om ons heen, maar door God als schuilplaats en sterkte te hebben. Lees Psalm 46 er maar eens op na! Hoe de komende periode eruit gaat zien, is nog onbekend. We bidden jullie (en ons) toe, dat we onder alle omstandigheden die dankbaarheid naar God zullen vasthouden en dat we gevuld zijn met Zijn liefde, rust, vrede en kracht door de Heilige Geest!

Hele gezegende feestdagen!

*Jeroen, Marieke,
Stan, Micha,
Elianne & Timon*



COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: de missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecm-nederland.nl/geven of op: NL021NGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecm-nederland@ecmi.org www.ecm-nederland.nl

fam. Baks - Skype: Jmbaks
[@jmbaks@live.nl](https://www.facebook.com/jmbaks)

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl
tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europe's Christian Mission

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm-nederland.nl/privacy-statement