

“... en de takken waaraan druiven groeien, maakt Hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar nog meer druiven aan.” (Joh 15:2)



Lieve familie en vrienden,

Het is al weer een aantal maanden geleden dat we de laatste nieuwsbrief verstuurd. Jullie zullen je wel afvragen waarom het zolang duurde. Welnu, in deze nieuwsbrief zullen we het ook dáár over hebben.

Familie

“Geslachten gaan, geslachten zullen komen...”. Ouderen onder ons zullen zich deze bekende regels uit de oude berijming van Psalm 90 nog wel herinneren. Dat hebben we in onze familie in de afgelopen periode werkelijkheid zien worden.

In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat ons 15^e kleinkind zich aangekondigd had. Na een toch wel spannende bevalling waarbij alles uiteindelijk toch goed is gekomen, mochten we haar op 14 februari verwelkomen. Voor dit alles dank aan onze Schepper! Maar ook iemand van de oudere generatie mocht gaan: de moeder van Martha mocht haar Heer en Heiland ontmoeten. Na een periode van afnemende krachten, werd begin mei bij haar darmkanker geconstateerd. Ze verlangde al langere tijd om naar Jezus te



Geslachten gaan...

gaan. Na een dergelijke diagnose komt dat dan dichtbij. Op 27 mei mocht, in het bijzijn van haar kinderen, deze wens in vervulling gaan. In de dagen tot aan haar begrafenis hebben haar kinderen een hele mooie en harmonieuze tijd gehad.

Seizoenen

Wij zijn aangesloten bij het netwerk van Nederland Zoekt. We willen vanuit discipelschap onze missie uitvoeren. Hierbij maken we gebruik van een set 'gereedschap' die leervormen worden genoemd: wiskundige figuren (zoals driehoek, vierkant en cirkel) met voor ieder figuur een bepaalde manier van leven dat hiervoor als hulpmiddel dient. Eén van die leervormen is de halve cirkel. In deze halve cirkel zit een pendule die heen en weer gaat. Dit stelt de wisseling van de seizoenen voor die steeds in balans horen te zijn. Afwisseling tussen werken en rusten, groeien en gesnoeid worden, tussen vrucht dragen en in rust verblijven.

Het voelt aan alsof we in een periode van rust hebben gezeten. De Alpha die we in januari van plan waren te starten is niet doorgegaan. Amo werd gevraagd om dit voorjaar gedurende drie maanden voor twee dagen bij te springen bij een naburige Present-stichting wegens een wisseling van coördinator. Maar ook de bijbelavond die we met twee jonge stellen houden moest worden gestopt wegens zwangerschap bij beide stellen. We hopen deze bijbelavond na de zomer weer op te starten.

Alpha

Door Alpha Nederland werden we gevraagd of we wilden helpen bij het ondersteunen van een interkerkelijke groep om een Alpha in hun dorp op te starten. Het is een mooie, enthousiaste en bewogen groep mensen die we graag willen helpen en trainen. We hebben al een hele mooie eerste 'proef Alpha-avond' voor ze mogen houden.

In het nieuwe seizoen willen we graag opnieuw de Alpha gaan starten. Direct na de zomervakantie gaat de PR hiervoor beginnen. We hopen voldoende deelnemers te vinden die op zoek zijn naar Jezus en die we kunnen helpen in het vinden van antwoorden op hun levensvragen. Bidden jullie mee dat de goede deelnemers de weg naar deze Alpha mogen vinden?

Profetische Huddel

In februari zijn we thuis met een profetische Huddel gestart. Onder leiding van Martha krijgt de groep onderwijs in het luisteren naar God en voeren we praktische en uitdagende oefeningen uit. Het is heel mooi om te ontdekken hoe God spreekt en hoe dit je persoonlijke relatie met Vader verdiept.

Gebedspunten:

- Dank God voor de zegen die we mochten ervaren over dat wat we mochten doen in het afgelopen halfjaar.
- Dank God voor de profetische Huddel die we mochten starten en de mooie gesprekken die gevoerd zijn. Bid om geopende en luisterende harten voor alle deelnemers.
- Bid om de goede deelnemers aan de Alpha die we na de zomer hopen te starten.
- Bid om bescherming van Martha en haar team bij het werk onder de prostituées in Leeuwarden en dat ze tot zegen mogen zijn voor de vrouwen.
- Dank God dat Hij voorziet in voldoende middelen en bid dat we dit werk kunnen blijven voortzetten.



NMR - samen nadenken over veerkracht

Open Huis

We houden iedere tweede en vierde zondag van de maand 's middags bij ons thuis Open Huis. Op de woensdagen (ook 1x in de 14 dagen) houden we dit sinds maart in het lokale Dorpshuis. Op de zondagen gaan we samen koken en eten, en op de woensdagen gaan we creatief aan de gang.

Het Open Huis is voor ons een middel om eenzaamheid tegen te gaan. Dit doen we door een huiskameromgeving aan te bieden waarin iedereen zich veilig voelt, zichzelf mag zijn en gezelligheid ervaart. Tevens is het een gelegenheid tot het gaandeweg aangaan van diepere



NMR - even genieten van de zon



Pinkster BBQ



Open Huis wandeling

relaties, waardoor we iets kunnen laten zien van wat het leven met Jezus inhoudt.

Tijdens de druk bezochte en feestelijke BBQ met Pinksteren kon iedereen een willekeurig kaartje met daarop een bijbeltekst kiezen. Daarna werd de bijbeltekst voorgelezen en kon erop gereageerd worden. We hebben ervaren dat God ook hierdoor spreekt.

NMR

Van 13 t/m 16 mei waren we bij de Netherlands Missionary Retreat van ECM in retraitecentrum Klein Sion in Leuvenheim. Met een 20-tal collega-zendingelingen hielden we ons bezig met het thema 'Veerkracht'. Verschillende sprekers, onder andere Paul Donders, gingen in op vragen als: Hoe bewaak ik mijn grenzen? Hoe ontwikkel ik veerkracht? Hoe leef ik doelgericht veerkrachtig? Het waren mooie, opbouwende dagen waarin ook de onderlinge banden weer konden worden aangehaald.

Als u deze nieuwsbrief leest is het al volop zomer. Als we terugkijken op het eerste halfjaar zijn en blijven we verwonderd over onze Vader. Wat zegt Hij ons rijk. Hij voorziet steeds in alles wat wij nodig hebben. En we mogen ervaren dat Hij ons ook nog steeds aan het vormen en kneden is. Wat een groot God is Hij!

En nu we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen wil Hij ook bij ons en bij jullie zijn! We wensen jullie dan ook veel zegen en Zijn nabijheid toe!

Amo en Martha

COLOFON

Amo en Martha Draijer zetten zich binnen Butterfly in voor discipelschap en gemeentestichting in Friesland.

Amo en Martha zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

butterfly.nu

ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537.

www.ecmnederland.nl
ecmnederland@ecmi.org

ANBI

ecm
Europees Het Leven stichting

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement