

'Wordt niet lui in het dienen van de Heer, maar dien Hem vol vuur.'

BasisBijbel, Romeinen 12:11



Lieve familie en vrienden,

In ons dagboekje las ik: 'Dient de Here' uit Romeinen 12:11. De schrijver herinnert de lezer eraan dat we de Here, de Almachtige, mogen dienen. Naast dit vers werd aangeraden om Psalm 100 te lezen waarin staat 'Laat de hele aarde de Here met blijdschap dienen'. Dienen mogen we dus doen met plezier. Voordat Jezus werd gekruisigd gebruikte Jezus de maaltijd met Zijn discipelen en gedurende die maaltijd gaat Jezus op Zijn knieën. Wat een geweldig voorbeeld geeft Jezus ons om op onze knieën te gaan voor de ander en in het bijzonder voor onze Vader.

Herinneringen aan mijn vader

Een herinnering aan mijn vader is dat hij samen met mijn moeder avond na avond op zijn knieën ging om te danken en te bidden. Op 10 april jl. is mijn vader overleden. Vijfentachtig jaar is hij geworden.

Pa kon echt genieten als hij op vakantie was; we plaagden hem altijd met het aantal zonnebrillen dat hij versleet tijdens de dagen op de camping. Of hij was ze verloren of hij had erop gezeten, ze in het water laten vallen of op de picknick tafel laten liggen. Mijn vader was een man die niet echt een

schroevendraaier kon vast houden, maar hij was heel creatief in het vertellen van het Evangelie aan hen die een verstandelijke beperking hadden of dementie. Met een glimlach op mijn gezicht denk ik aan alle knuffels die hij gegeven heeft aan familie en vrienden. Het is moeilijk om pa in een paar woorden te beschrijven en wat hij heeft gedaan of welke invloed hij heeft gehad op de mensen om hem heen of zij op hem. Wat ik zeker kan schrijven is dat hij God liefhad en dat God hem liefhad. Wij wisten ons geliefd door pa en wij hadden hem lief.

We zijn heel dankbaar voor de velen mensen die ons gezin en onze familie ondersteunden tijdens het laatste jaar, waarin pa meer zorg nodig had, en tijdens de begrafenis. Het is heel ontroerend om dit te mogen ervaren.

Mam voelt zich ondersteund door de gemeente, burens en vrienden in deze tijd van rouw en ook in het laatste jaar waarin pa minder kon en verzorging nodig had. We willen je vragen om mam te blijven dragen in gebed.

Member care

Het laatste weekend van maart was ik in Madrid voor een conferentie met betrekking tot zorg voor elkaar in ECM: een member care-conferentie. Tijdens deze dagen hebben we gewerkt aan het beleid voor member care binnen ECM. Dit voorgestelde beleid wordt voorgelegd aan het internationaal leiderschap van ECM en dan wordt het beleid goedgekeurd en vastgesteld. De andere dagen hebben we trainingen gegeven met twintig member care-facilitators. Deze facilitators zijn verantwoordelijk voor de mensen in hun land of een groep daarvan. In de trainingen kwamen onderwerpen aan de orde als 'lijden en ons Godsbeeld': hoe gaan we om met lijden, het veilig stellen van kinderen en jong volwassenen (safeguarding) en vormen van gebed. Iedereen was zeer tevreden met de conferentie en de onderlinge ontmoetingen.





Andere activiteiten

Tijdens de laatste twee maanden ben ik veel betrokken geweest bij mijn ouders en daardoor heb ik andere activiteiten zoals de bijbelstudies soms moeten afzeggen. Maar we kijken uit naar de komende weken. Roland is meer betrokken bij Serve the city (www.stcmaastricht.nl). Op de vrijwilligersdag heeft hij in het AZC samen met vluchtelingen muren geschilderd om hiermee het gebouw wat op te frissen. Op Koningsdag ging hij, samen met andere vrijwilligers, de vluchtelingen laten kennismaken met de activiteiten rondom Maastricht. We hopen dat er tijdens die activiteiten en in de gesprekjes de liefde van Jezus doorgegeven mag worden.

In maart jl. mocht onze baptistengemeente haar eerste vrouwelijke oudste inzegenen. Hiervoor zijn we heel dankbaar. We zijn blij dat de gemeente deze stappen heeft gezet en dat deze oudste haar tijd, energie, talenten en haar gebed wil geven en delen met de gemeente. Ik mocht ook preken in de gemeente. Het was een vreugde om een preek over de zegen van God voor te bereiden. Het is zo goed om de Bijbel te bestuderen en dan de mogelijkheid krijgen om dit te delen

in de gemeente. Léonie heeft ook een bijdrage mogen leveren voor wat betreft het voorbereiden en leiden van de dienst. Veel mensen waren bemoedigd door haar woorden.

Nieuws van de kinderen

Léonie leidt ook vaak een 'small group' van de internationale studentenvereniging. Zij hebben het boek Handelingen met elkaar bestudeerd. Samen met zes jongeren van deze groep zijn ze in februari ook naar Taizé geweest. Ze heeft daar erg genoten en iemand tot het geloof in Christus mogen leiden.

Stephen is in het kader van zijn studie van 29 april tot eind juni in Ghana. Willen jullie bidden dat hij een veilige, gezonde en goede tijd daar zal hebben?

Maarten heeft een baan op de universiteit gekregen. We zijn daar zeer dankbaar voor.

Dank voor al jullie ondersteuning, gebed en medeleven.

*Roland, Carolien,
en de kinderen.*

COLOFON

ANBI

ecm
Europe for Local Churches

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuyngaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement