

De zon scheen en het leven was goed 😊
Wat gaf dat een hoop energie!!



Hallo lieve mensen,

Het was de dinsdag in december 2020, net voordat de lockdown weer inging. We fietsen de straat in van de basisschool. Daar gaan we dan', dacht ik. 'Nog even een soort van "kerstsluiting" en dan mogen de kinderen thuis weer aan de bak.' De verrassing was groot toen alle leerkrachten voor de school stonden te dansen. In foute kerstruien, kerstmutsen op, en vooral met een hoop uitbundigheid. De kerstliedjes galden door de straat. "All I want for Christmas is yoe-hoe..." Na een kort moment van verbazing kwam de vrolijkheid ineens bij me binnen. Ik was er emotioneel van.

Ik denk nog vaak terug aan dit moment. Het was een ervaring die mensen regelmatig benoemen als het gaat om VIND. De kracht van verrassing, een stuk positivisme en hoop in een (gedachten)wereld waarin verlies en beperkingen de boventoon voeren. Dat kan diep binnenkomen. Deze ervaring helpt me om dat te begrijpen. Het inspireert me. Wat een verschil kunnen we op deze manier als kerk maken in het leven van mensen.

Verhalen van HOOP

Verhalen van HOOP – dat werd het thema van het eerste magazine van Nederland Zoekt. Het was een hele klus om dit concreet uit te werken maar we zijn trots op het resultaat. Diverse missiegemeenschappen in Nederland beschrijven hierin hoe zij tijdens corona aanwezig zijn voor hun omgeving. We vinden het belangrijk dat deze verhalen gedeeld worden. Hebben jullie het magazine al gezien? Vraag het anders gerust nog aan via www.nederlandzoekt.nl/hoop-magazine-downloaden/



Wat kan wel?

Toen we in de maanden januari en februari volop bezig waren met het uitdelen en versturen van dit magazine vol positieve verhalen, was het moeilijk om te blijven denken in termen van "ja, maar wat kan wel?" Met de kinderen thuis, de enorme bergen werk voor de universiteit, de koude dagen en alle coronarestricties voelden we ons in een bubbel. We misten échte ontmoetingen.

Toch zijn we als VIND blijven kiezen om door te gaan met het creëren van verbinding en het brengen van hoop. Daarin merken we de kracht van een team, van community zijn, want je houdt elkaar op de been. We zijn langs de deuren gegaan met koffie en zelfgemaakte brownies. Ook hebben we ingezet op feestelijke online ontmoetingen. Hier mochten we zelfs weer nieuwe mensen verwelkomen.

Onze kerstbingo was een superleuke ervaring. Van tevoren deelden we pakketjes uit met lekkers en cadeautjes. Ook werd iedere deelnemer gevraagd om een rol in het kerstverhaal voor te bereiden (van Maria tot huis tot vieze beestjes in het hooi 😊). Tussen het trekken van de nummers voor de bingo kregen we steeds een stukje van het kerstverhaal te horen en te zien via alle schermpjes.

Van carnaval hebben we een feestje gemaakt door middel van een online carnavals pubquiz, inclusief versierde mondkapjes, confettikanonnen en zelfs een polonaise!

Met een groep van zeven koppels (waarvan vier uit ons netwerk van de school) volgen we de online Marriage Course om te bouwen aan sterke relaties. Wat een krachtig programma is dit, echt een aanrader! Op zondag is ons programma aangepast aan de huidige mogelijkheden. We bieden elke twee weken 's ochtends een mooie tijd aan voor kinderen, waarin we het evangelie van Marcus doornemen. De kleine kinderen komen in ons huis, de middengroep en oudere kinderen gaan naar de andere gezinnen van ons team. Er sluiten ook kinderen uit de buurt bij aan. Op zondagavond hebben we als volwassenen een onlinebijbelstudie.

Bekend gezicht in de wijk

Het bijzondere is dat we sinds corona als VIND echt een partner zijn geworden van het sociaal-maatschappelijk werk in de buurt. We krijgen veel vertrouwen en alle ruimte om uit te dragen wie we zijn en waar we voor staan. Zo was VIND een onderdeel van de kerstlichtjesroute in de buurt. We deelden de betekenis van het kerstverhaal in een filmje.

European Christian Mission
mei 2021

nieuwsbrief

TJERK & ANNEKE van DIJK IN NEDERLAND

Maastricht verlangt vertrouwen

“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund...”



Online polonaise...



Verrassingspakketjes voor wijkbewoners



Ons huis als VIND-punt van de lente wandeling door de wijk



Coffee-to-go op de Pietersberg

Ook hebben we een eigen plek gekregen in een buurtkrantje, waarin we puzzels zetten of kleurplaten voor kinderen. De oplossing is altijd een positieve boodschap. Ons huis werd vermeld als ontmoetingsplek voor de lentewandeling. We hadden in het buurtkrantje al aangekondigd dat kinderen het paasverhaal konden komen kijken.... Gelukkig slaagde dit plan: we hebben het tv-scherm in het raam gezet, een tafel met bankje buiten voor het raam, geluidsinstallatie erbij. Die hele middag klonken herhaaldelijk Elly en Rikkert door de straat: weet je dat de lente komt... weet je wel dat Jezus leeft!? Steeds kwamen kinderen en ouders langs, namen de tijd om te kletsen, naar de filmpjes te kijken, wat rond te hangen. De zon scheen en het leven was goed ☺. Wat gaf dat een hoop energie!!

Gemeente Maastricht verleende in 2020 subsidie aan interessante burgerinitiatieven. Wij vroegen geld aan mensen uit de wijk om anderen een hart onder de riem te kunnen steken in deze tijd van corona. Uiteindelijk konden we drie verschillende pakketjes samenstellen: een tasje met lekkers, een pakketje verzorging en een pakketje creatief. Het aanbieden van deze pakketjes (350 in totaal) leverde bijzondere ontmoetingen op, inclusief het verrassingseffect waarmee we deze nieuwsbrief begonnen.

Paasfeest

We sluiten deze brief af met een terugblik op het Paasfeest. Wat een mooie dag was dat! We hebben drie wandelroutes voorbereid op de Pietersberg: eentje met het verhaal

van Pasen verteld vanuit het perspectief van de vrienden van Jezus, de tweede vanuit de vrouwen rondom Jezus en de derde met verhalen van twijfelaars (Judas, Nikodemus, Pilatus en Tomas). Op de route konden deelnemers vier gekleurde keien vinden. Daar konden ze in het meegekregen boekje een stukje tekst lezen, kregen ze een vraag om over door te praten en een doe-opdracht. We hebben de verhalen heel open geschreven en zo werden ze ontvangen door veel voorbijgangers. Er zijn 250 mensen mee op pad gegaan! We boden verse koffie-to-go aan; mogelijk gemaakt door middel van een aggregaat (waar met grote letters “SILENT” op staat). De beheerders van Natuurmonumenten en de handhavers lieten ons onze gang gaan –zeker NIET vanwege dat ‘silent’ – maar vooral “omdat mensen dit echt nodig hebben”.

Daar willen we deze brief mee afsluiten. Jezus geeft ons echt een boodschap van HOOP. Wij proberen dit door te geven hier in Maastricht. Er liggen mooie kansen en we halen er veel vreugde uit.

We wensen dat ook jullie toe op de plek waar jullie wonen. Geniet ervan!

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*



Pasen op de Pietersberg

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “Fonds van Dijk” | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europa Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement