

“Het was voor ons een verrijkende ervaring om in het land te zijn waar Jezus heeft geleefd en al onderwijzend heeft rondgewandeld.”



Beste familie en vrienden,

Veranderingen

Wij hopen en bidden dat 2020 een jaar zal worden van verandering en groei. Zoals het er nu naar uitziet komt er een ervaren vrouwelijke Portugese zendinge, gesteund door een Zuid-Koreaanse kerk, hier in Mora werken. Deze Koreaanse kerk heeft zoveel zendingsvisie dat ze, naast hun eigen uitgezonden zendingen, ook lokale kerkplanters/zendingen in landen zoals Portugal willen ondersteunen. Onze collega heeft hier in de afgelopen jaren al meerdere keren cursussen gegeven en heeft veel visie voor gebed. Wij hebben in deze jaren een goed contact met haar ontwikkeld en we zijn blij met deze versterking van ons team. Bij diverse gemeenteleden is er een verlangen naar geestelijke groei en veranderingen in de gemeente zoals meer activiteiten en gebed. Het afgelopen jaar heeft een broeder al regelmatig per sms-gebedsoproepen en punten gedeeld. Ook zijn er gebedswandelingen in Mora geweest. Recent is hier in Mora een Braziliaans zendingsechtpaar met drie jonge kinderen gekomen ter versterking van ons team. Ze blijven in ieder geval een kwartaal. De jonge broeder heeft ons in het verleden al met goede prediking gediend. We hopen met deze grotere groep gezamenlijk een betere dynamiek in ons lokale team te bereiken en we bidden om groei en verandering in Mora en omgeving.

Eén van de ideeën van onze zuster is om in de lunchroom van één van onze kerkleden met een groepje vrouwen te gaan handwerken. Zij is dan de gespreksleider en ik, Jacqueline, mag de creatieve kant verzorgen.



De Klaagmuur in Jeruzalem

Storm

Afgelopen jaar zijn wij in oktober voor het eerst sinds wij in Portugal zijn, op vakantie geweest. Samen met Christine, onze jongste dochter, hebben we voor het eerst in ons leven Israël bezocht.

Wij waren in Jeruzalem tijdens Jom Kippoer. Het is heel bijzonder om in de avonduren de Joodse bevolking in het wit gekleed te zien lopen over de straten. Er reed geen auto, taxi of tram. Het was volledig stil, afgezien van zo nu en dan het geluid van de sjofar. Wij zijn bij de Klaagmuur geweest waar Joden uit verschillende stromingen komen om te bidden. Ook hebben we de hof van Getsemané bezocht en een deel van de Via Dolorosa gelopen. Tevens waren we tijdens het Loofhuttenfeest enkele dagen bij het meer van Geneseret, waar we aan de oever zaten op een kiezelstrandje. Het was erg warm, 42 graden en windstil. Het meer was spiegelglad. We vroegen ons af hoe de discipelen ooit overvallen konden worden door de storm. 's Middags werd het ineens donker en binnen een kwartier was het noodweer: storm, regen en bliksem. Het meer was niet meer te zien. De loofhutten, die boven op de daken stonden, vlogen door de lucht! Tijdens zo'n ervaring komt de Bijbelse geschiedenis over de storm op het meer wel heel dichtbij. Het was voor ons een verrijkende ervaring om in het land te zijn waar Jezus heeft geleefd en al onderwijzend heeft rondgewandeld.

In de winkel van het Israëliësch Bijbelgenootschap hebben we een boek gekocht: 'Hebrew in Six days.' Thuis bleek dat het een vertaling is van het Nederlandse boek 'Hebreeuws in zes dagen.' Een uitgave van de Nederlandse stichting Reshiet www.studiehuisreshiet.nl. Via die website kwamen we op de site van een van de docenten, Elske Vahl, die wekelijks een nieuw filmpje met een Woordstudie over een Hebreeuws woord maakt.

We zijn inmiddels bezig alle filmpjes te bekijken. Dat is een grote verrijking van onze kennis van de Bijbel en geeft inzicht in woorden die in het Hebreeuws concordant zijn. Er zijn inmiddels ongeveer 70 woorden behandeld zie elskevahl.com/portfolio/archief-woordstudies/ Deze filmpjes die telkens ongeveer vijftien minuten duren zijn een grote zegen die we aan deze bijzondere vakantie hebben overgehouden. Van harte aanbevelen.

European Christian Mission
februari 2020

Nieuwsbrief
AREND JAN & ZWART
JACQUELINE PORTUGAL

“Door het Evangelie handen en voeten te geven, kunnen de inwoners van Mora werkelijk kennismaken met het Woord dat leven geeft.”

Gebedspunten - Dankbaar

- Dat er meer en meer mensen in Mora verlangen naar geestelijke groei;
- Dat mensen open naar ons zijn en hun verlangens met ons willen delen;
- Voor steeds meer kennis van zowel de taal als de cultuur;
- Voor meer energie;
- Dat het met al onze kinderen en kleinkinderen goed gaat. Wij genieten van ieder bezoek van hen

in Portugal en van ieder bezoek aan hen in Nederland;

- Dat we dit jaar D.V. 29 augustus 40 jaar getrouwd zijn. Wij willen dat graag vieren;
- Voor de gebedsdag in Porto met OM, waarvoor Arend Jan de boekhouding doet. Wij hadden een goede tijd van gebed en samenzijn met elkaar.

Gebedspunten:

- Dat er een verandering zal plaatsvinden in de kerk in Mora.

- Gezondheid voor Jacqueline, in de winter is het erg koud in de huizen van de Portugezen, in de kerk, in de pizzeria en andere gebouwen.
- Arend Jan gaat dit voorjaar weer op gebedsreis. Graag gebed voor een goede en voorspoedige voorbereiding en voldoende deelnemers.
- Arend Jan is gevraagd om adviseur te worden voor de Field Council van ECM Portugal. Graag gebed voor wijsheid om met goede adviezen te komen.



*een zeer oude olijfbom
in de tuin van Getsemane*

Marcos en Rose

In eerdere nieuwsbrieven hebben we geschreven over een Braziliaans zendingsechtpaar waarvan de man een ernstig herseninfarct heeft gehad. Het goede nieuws is dat hij -na meer dan twee jaar in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen te hebben gelegen- eindelijk naar huis kan. Met goede thuiszorg en discipline hoopt zijn vrouw dat zijn open wond zal genezen zodat hij kan gaan revalideren; want revalidatiecentra willen geen patiënten met open wonden opnemen. Wij proberen hen regelmatig te bezoeken. Voor zijn vrouw is het niet gemakkelijk. Hij is door dit infarct veranderd en zij is verantwoordelijk voor alles en kan geen steun verwachten van haar man.

*Arend Jan
en Jacqueline*

TFT

Ligt je hart bij onze missie en wil je zelf graag deel uitmaken van ons Thuisfront Team?

Stuur ons dan even een berichtje via arendjan.zwart@ecmi.org



De prachtige natuur in oktober in Israël



Het meer van Galilea

Telefoon en e-mailadressen

Het nummer van onze huistelefoon is inmiddels buiten gebruik, onze mobiele nummers zijn onveranderd.

Wij hebben allebei een nieuw e-mailadres.

Arend Jan:

ajzwart@solconmail.nl

Jacqueline:

jacquelinezwart@solconmail.nl

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Arend Jan en Jacqueline Zwart zijn voor de kosten van hun studie, training en begeleiding door ECM afhankelijk van giften. www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v., "fonds Zwart" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl/Zwart

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving;

www.ecmnederland.nl/privacy-statement

ANBI

ecm
Europe's Last Frontier